

På Soleka Förlag har tidigare utkommit:

Bakgrunder - för dig som vill baka bröd och kakor, 2005
Kaeth Gardestedt

Juvelen i Lotusblomman - en resa i Tibet, 2005
Jewel in the Lotus - a journey in Tibet, 2008
Sofie Gardestedt

Näckrosen, 2007
Jenny Berthelius

Dikter Inifrån, 2008
Jan Mårtenson

KAETH GARDESTEDT
KALLE BAGARE
FÅR EN IDÉ

EN BERÄTTELSE FÖR BARN
OCH ALLA ANDRA OM
EN SUCCÉBULLES
TILLKOMST OCH FIRANDE

Idé och text: Kaeth Gardestedt
Teckningar och form: Leif Nelson
Tryck: Kristianstads boktryckeri
ISBN 978-91-975735-5-9
Soleka Förlag, Makmö
www.soleka.se

Precis så här som jag berättar

har det kanske inte gått till när den snäckformade kanelbullen blev till. Men, kanske ändå ... eller varför inte?

Någon kanske säger: Vetebullar har man bakat länge. Jo, men visst, men bara om ”man” var rik.

Någon annan tänker kanske: socker och kanel har använts i flera hundra år. Jo, men visst. Men förr i tiden bara av dem som var välbärgade.

Ännu någon säger: Smör har man kärnat sen urminnes tider. Må så vara, men mycket få använde det till att baka med. Om man ens använde smör. Nu pratar jag om tider som ligger långt tillbaka.

Går vi riktigt, riktigt, riktigt långt tillbaka, till år 1327, så var det då en ståtlig begravningsfest, som man ännu talar om. Det var den heliga Birgittas far, lagman Birger, som avlidit. Han var en av de rikaste männen i landet på den tiden.

Vid denna fest använde man dyrbara kryddor som till exempel kanel, kummin och saffran.

2 kg socker gick det också åt. Det kostade hiskeligt mycket pengar. Detta är första gången man nämner socker i Sverige.

Men, som sagt, detta är en helt annan historia. De allra flesta människorna var fattiga förr i tiden. Det kan vi berätta mer om en annan gång.

Nu för tiden är alla vana vid att äta mat som kommer från hela världen. Det kunde man inte för ungefär hundra år sedan då den här berättelsen börjar.

Då fanns det inte heller varmvatten i kranen utan man fick tvätta sig i kallt vatten. Precis som Kalle Bagare gör.

Visst gillar du kanelbullar?! Denna snurriga härliga snäcka som man kan äta utifrån och in så att man sparar det allra godaste till sist.

Riktigt svensk är den också med sin goda fyllning av smör, socker och kanel.

Precis innan vi började skriva år 2000 fick jag en idé: att den skulle få en egen dag.

Kanelbullens Dag, som sedan dess alltid är den 4 oktober. Fast, en kanelbulle är precis lika god vilken dag det än är.

Jag hoppas att du tycker att berättelsen är trevlig.

Kanelbulle på dig!

Kaeth Gardestedt

Kalle Bagare är en glad man.
Livet är så ljuvligt, tänker han när
han klockan 4 på morgonen
försiktigt stiger upp. Försiktigt för
att inte väcka frun och de fem
barnen. De sover alla i samma rum.



Det iskalla golvet gör honom
klarvaken. Han tänds en brasa i
kaminen. Så blir det varmt tills
familjen skall stiga upp.
Sen går han ut i köket.



DET KALLA VATTNET friskar upp, tycker Kalle Bagare. Han tvättar sig noga och tittar ut i mörkret.

Detta hände strax efter 1918. Kriget som Kalle är så glad över att det är slut kallas första världskriget. Då stred många länder mot varandra. Vi i Sverige var lyckliga över att inte vara med i kriget. Men vi kunde inte importera sådant som vi inte själva odlade.



-Så skönt att kriget är över. Nu får jag mjöl och socker och smör igen till mitt bageri.

Kalle känner sig lycklig när han går trappan ner till bageriet.

