

Kaeth Gardestedt och Leif Nelson
har tidigare berättat om när
”Kalle Bagare får en idé”

Kaeth Gardestedt

SLINK-SLANK

slingrar vilse

© 2009 Kaeth Gardestedt
Teckningar och form: Leif Nelson
Tryck: Logotipas, Vilnius
ISBN 978-91-975735-6-6

Soleka förlag
Box 5259, 200 72 Malmö
www.soleka.se

Sofie är en glad tjej.

Hon är fyra år och har långt ljust hår. Luggen är mycket personlig. Så sa hennes mamma när hon såg den. Sofie har själv klippt luggen. Det gjorde hon den dag hon fick den här sagan med posten. För håret hängde ner över ögonen. Då kan man ju inte läsa.

Sofie kan läsa. Det har hon lärt sig själv. Hon hade precis fyllt tre år när hon första gången visade att hon förstod hur bokstäver bildar ord.

Sagan kom från hennes mamma som ofta är ute och reser. Då skickar hon små brev till Sofie.

Sofie och hennes pappa har jättekul tillsammans. När mamma inte är hemma bestämmer Sofie extra mycket själv. Pappa har så mycket att göra. När Sofie klippte luggen lagade han mat. Han skrattade när han såg henne. ”Nu förstår dagisfröknarna att vi är ensamma hemma igen”, sa han.

Sofie älskar allt i naturen. Både blommor och grönsaker och snö och att bada. Mest gillar hon att kolla små djur som kryper och skuttar och flyger. Därför skriver hennes mamma sagor om olika djur till henne.

Nu berättar jag inte mer om Sofie. Nu skall du få läsa sagan hon fått i stället. Eller be någon annan läsa den för dig.

Jag hoppas att du gillar både berättelsen och teckningarna, som Leif gjort nu när sagan blivit en bok!

Sofies mamma



Han knyckte på kroppen.
Rullade ihop. Rätade ut sig igen.
-Det var ju förargligt, det här, tänkte
han. Hamna i Ingers hink!
Men så fnissade han till.
Här kunde i alla fall
Snurr-Snark aldrig hitta
honom!



De hade lekt tafatt i
potatislandet, Slink-Slank och
hans syster.
Han hade gömt sig i jorden bland
en mängd stora potatisar.



Eftersom han låg inne ibland dem, hade han inte märkt när Inger kom med grepen. Hon skulle gräva upp potatis till middagen.

Nu måste han undvika att bli klämd när Inger bar iväg med hinken. Potatisarna ramlade omkring när Inger gick. Högfärdiga var de också, de där knölnarna.

Grepe använder man ofta i stället för en spade när man t ex skall gräva upp potatis. Den ser ut som en stor gaffel och potatisen stannar på grepen medan jorden ramlar av mellan "klorna".





-Vi är minsann inga vanliga gamla potatisar vi! sa de till varandra.
-Vi är så fina och spröda, såååå. Det hörde vi själva att Inger sa!

-Nej, tänkte Slink-Slank, nu gäller det att komma härifrån. Snabbt. Innan Inger kommer tillbaka. Hon verkar inte så förtjust i oss maskar, precis.